

Geachte meneer Weyts,

Proficiat voor uw beslissing die u nam i.v.m. het couperen van de staarten bij het Belgisch Trekpaard. 6 oktober 2017 zal binnenkort in alle geschiedenisboeken van het Belgisch Trekpaard terug te vinden zijn evenals uw naam en uw politieke partij NVA. Een belangrijke politieke beslissing waarbij u veel GAIA-kiezers naar u toe haalt. Niet onbelangrijk voor de komende verkiezingsperiode in 2018 en 2019.

Waar u echter niet heeft bij stilgestaan meneer Weyts, is dat u opnieuw een gitzwarte dag heeft aangestipt in de geschiedenis van het rijkelijke verleden van het Belgische trekpaard. Na de oorlogen waarbij onze geliefde trekpaarden massaal waren opgeëist door de Duitsers, na de beslissing van 2001 i.v.m. het couperen, na het sterk gedaald aantal veulens de afgelopen jaren, geeft u opnieuw een goede reden om een prachtig ras langzaamaan te laten wegwijnen en uitsterven.

Om nog maar te zwijgen van alle andere problemen waar ons geliefd Belgisch Trekpaard de dag van vandaag te kampen mee heeft. Als grote trekpaardkenner in hart en nieren die duidelijk over genoeg kennis bezit om een oordeel te vellen over het couperen, heeft u meneer Weyts wellicht wel weet over deze problemen. CPL, drie letters zonder veel betekenis als u de inhoud niet kent, is één van de vele bedreigingen waar het Belgisch Trekpaard onder gebukt gaat. Wanneer u meneer Weyts en uw politieke partij toch niet over voldoende kennis zouden bezitten van het Belgisch Trekpaard en nog nooit zou gehoord hebben van CPL kan ik jullie alleen maar aanraden om eens google te raadplegen. Maar let op meneer Weyts, er doen hier veel geruchten de ronde over dus raadpleeg enkel officiële websites die u in staat stellen om een correct oordeel te vellen en vertrouw niet blindelings op één kant van het verhaal net zoals u enkel maar oor heeft gehad bij de voorstanders van uw beslissing i.v.m. het couperen.

Laf zoals u bent meneer Weyts heeft u het zelfs niet aangedurfd om de confrontatie aan te gaan met de voorstanders van het couperen. U hebt zomaar het recht op vrije meningsuiting naast u neergelegd en de beslissing die u wellicht werd ingefluisterd, naïef als u bent gewoon uitgevoerd. Voor mij als gepassioneerd trekpaardliefhebber, is dit hetzelfde als een onschuldige zijn recht op verdediging af te nemen waardoor die enkel maar veroordeeld kan worden tot levenslang. Wellicht hebt u hier een andere mening over en gelet op de vrije meningsuiting kan ik daar uiteraard niets op tegen hebben. Maar meneer Weyts, wees geen hond met de staart tussen de benen en ga op zijn minst de dialoog aan met de sector. Misschien begrijpt u dan echt waarom wij ijveren voor een trekpaard met korte staart.

Want meneer Weyts in tegenstelling tot wat u denkt is de traditionele reden maar een peulschil voor ons. U denkt wellicht weer politiek en denkt dat u opnieuw een deel van de moslims voor u zal kunnen winnen. Want na het verbieden van het onverdoofd slachten en de religieuze redenen die hier aan vast hangen zegt u letterlijk: "deze Vlaamse traditie moet verdwijnen". Natuurlijk is een deel van de misnoegde moslims tevreden, want blijkbaar bent u toch geen racist meneer Weyts. U maakt ook in eigen huis schoon. En zo is weer de simpele Vlaming het zwart schaap van de dag.

U denkt meneer Weyts dat wij, gepassioneerde trekpaardenliefhebbers in hart en nieren dierenbeulen zijn. In de media laat u ons uitschijnen als de grootste dierenmishandelaars die je maar kan bedenken. Wel meneer Weyts, dit kwetst mij zeer hard. U bent hellemaal niet in staat om zo een oordeel over ons te vellen. U beseft niet wat wij, diegene die deelnemen aan keuringen van trekpaarden, allemaal doen om onze trekpaarden in een optimale conditie in de prijksampring te laten verschijnen voor die enkele minuten van roem. Het streven naar perfectie bij het fokken van een veulen. Het dagen, soms weken lang waken op merries die op veulenen staan. S' nachts meerdere keren opstaan wanneer het voor de zoveelste keer vals alarm is en de merrie gewoon rustig ligt te slapen. Zelf toch niet durven gaan slapen en nog een tijdje in de kou zitten wachten om

zeker te zijn dat de geboorte van het veulen ons niet zal verrassen. Wanneer het dan zover is de merrie zo goed mogelijk bijstaan zodat het toch niet zou misgaan bij de moeilijke bevalling. En wanneer het veulen er eindelijk is, nog altijd bezorgd zijn, want het heeft nog geen melk gedronken waardoor je enkele uren later nog altijd op uitkijk zit. Kent u dat gevoel meneer Weyts? Nee? Jammer u weet niet wat u mist.

Als de geboorte vlot verlopen is kunnen we eindelijk starten met ons veulen te laten uitgroeien tot een echte kampioen. En daar is enkel het beste goed genoeg voor. Weidegang in kuddeverband zoals dit hoort en aangepaste voeding die nodig zijn voor het jonge paard. Extra vitamientjes, grondontledingen zodat je weet wat er in het gras zit aan voedingsstoffen zodat je als fokker hierop kan inspelen. Elke dag controleren of er geen wonden zijn (door bv het onderling spelen met elkaar), eventueel de dierenarts opbellen en dagelijks de wonde verzorgen, soms weken aan een stuk, totdat ons prachtig trekpaard weer kan deelnemen aan prijskampen. Bij ons zal u meneer Weyts geen verwaarloosd trekpaard terugvinden. Onze paarden met korte staart worden in de watten gelegd zoals geen ander paard.

Deze zomer was ik echter zeer misnoegd over een artikel over zware verwaarlozing van enkele trekpaarden. Op de foto die in de krant te zien was, waren de desbetreffende trekpaarden niet gecoupeerd en mochten ze zich gelukkig prijzen dat zij die prachtige lange staart nog hadden. Jammer genoeg moesten ze dit compenseren met geen eten en geen verzorging waardoor de tussenkomende dierenarts het laatst levende trekpaard met lange staart moest laten inslapen om het dier niet langer te laten afzien. Het andere trekpaard met lange staart was eerder al gestorven aan een natuurlijke honger dood. Wel meneer Weyts, bij ons zal u nooit zulke schrijnende taferelen zien. Het ergste van heel het verhaal? Het volgende stond te lezen in het krantenartikel: *“Een ploeg van de politie ging ter plekke met inspecteurs van het departement Dierenwelzijn van de Vlaamse overheid. Zij houden het privé-opvangcentrum al enige tijd in de gaten.”* Wel meneer Weyts nu mag u mij eens vertellen hoe het komt dat inspecteurs van uw departement dit zover hebben laten komen? Waarom hebben zij, als ze al enige tijd op de hoogte waren, niet eerder ingegrepen zodat het leven van deze twee Belgische trekpaarden kon gered worden? Waarom werd er pas iets gedaan toen een simpele burger een klacht indiende bij de politie? Bij ons meneer Weyts, is er nog nooit een paard gestorven aan verwaarlozing. Met een paard dat niet in topconditie staat en blaakt van een goede gezondheid, kunnen wij niet naar keuringen en meedingen voor een eerste prijs. En dan zegt u dat wij de paardenbeulen zijn? Het spreekwoord “de pot verwijt de ketel dat die zwart ziet”, is hier denk ik wel op zijn plaats.



**Figuur 1: Verwaarloosde trekpaarden met lange staart
(bron: www.nieuwsblad.be)**

Mocht ik zelf een trots Belgisch trekpaard zijn was mijn keuze snel gemaakt. Ik was wel dat gecoupeerde prijskamppaard dat 6 dagen in de week mag grazen op de wei met andere trekpaarden en op dag 7 zijn beste beentje mag voorzetten in de prijskampring wat voorafging aan een enorme beautykuur met alles erop en eraan. Jij meneer Weyts, mag uiteraard het paard zijn met lange staart dat zowel winter als zomer op stal wordt gehouden om wanneer uw ruiter zin heeft om nog eens af te komen de verplichte rondjes in de piste te lopen. Veel plezier terwijl ik een echt luilekker luxe leven leef. Hoe zeggen ze dat ook alweer meneer Weyts? Met je gat in de boter vallen?

Trouwens, het interview waar u meneer Weyts uw beslissing toelicht terwijl u bij een echt Palmpaard staat is werkelijk hilarisch in het oog van een echt trekpaardkenner. Want meneer Weyts, dacht u nu echt dat u naast een 100% Belgisch Trekpaard met lange staart stond? Oeps, hebben ze u dan niet verteld dat het Palmpaard van vandaag kruisingen zijn met het Duits stamboek en dat deze paarden niet in het erkend stamboek zijn opgenomen van het Belgisch Trekpaard, maar dat zij enkel een luttel vermelding krijgen in het wachtregister van ons stamboek? Palm, waar Brabant trots op is die al jarenlang het Belgisch Trekpaard gebruikt voor de promotie van hun bier blijkt nu ons mooie trekpaard jarenlang misbruikt te hebben. Zelfs hun logo werd het afgelopen jaar aangepast aan hun 'nieuw' gekruist trekpaard met lange staart. Ach meneer Weyts, ik krijg bijna medelijden met u dat u zich zo makkelijk iets laat aanpraten en dat u net zoals een papegaai de dingen zegt die u worden ingefluisterd zonder zelf ook maar een greintje van uw gezond boerenverstand te gebruiken. Achja, niet iedereen heeft evenveel geluk om dit verstand te erven van zijn ouders, ik kan het je moeilijk kwalijk nemen. Maar meneer Weyts, vooraleer u dan zulke beslissingen neemt zoals die van 6 oktober, laat u dan eerst goed informeren zodat u een deftig oordeel kan vellen over ons en u ons niet hoeft af te schilderen als paardenbeulen.

U beseft toch welke gevolgen uw drastische beslissing met zich meebrengt voor de trekpaardenwereld? De afgelopen jaren doen alle trekpaardliefhebbers er alles aan om het trekpaard opnieuw populairder te maken. Lokale jaarmarkten en prijskampen zijn nog altijd de beste manier om burgers in contact te laten komen met ons prachtig trekpaard. Kinderen kijken vol verbazing op naar onze prijskampdieren en vaak horen we de reactie dat ze nog nooit zo'n trekpaard hebben gezien. Is het niet jammer meneer Weyts, dat enkel door jaarmarkten e.a. evenementen kinderen kunnen kennismaken met het Belgisch Trekpaard? En denkt u nu echt dat door het verbieden van de korte staart op deze evenementen er plots alleen maar lange staarten zullen tentoongesteld worden? Nee meneer Weyts. Zal ik u zeggen wat er zal gebeuren.

Trekpaardliefhebbers van de korte staart zullen wellicht minder fokken met hun merries waardoor het aantal veulens nog drastischer zal dalen. Dit zal de bloedverscheidenheid in ons kleine hengstenstapel ten koste gaan. Inteelt binnen ons ras zal toenemen. Liefhebbers van de lange staart zijn vaak geen professionele fokkers. Zij fokken misschien ooit één veulentje van hun merrie die ze normaliter recreatief gebruiken voor het bereden en aangespannen rijden. Als ze al over een merrie beschikken, want ruïnen die niet voor voortplanting kunnen zorgen, zijn in dit milieu meer gewent. De manier waarop zij fokken is ook volledig anders dan fokkers van echte prijskamppaarden. Zij fokken geen ongewenste gebreken uit het ras of kijken niet naar de kwaliteit van de hengst en de merrie waarmee ze fokken. Zij kijken amper naar inteelt. Het enige wat voor hen vaak telt is de kleur van het paard. Zolang het maar een schattig veulen is bij de geboorte maakt de rest niets uit. Op lange termijn zal dit de dood van het Belgisch Trekpaard betekenen. De raskenmerken waar elke trekpaardkenner naar streeft zullen snel uit het ras verdwijnen. Binnen enkele tientallen jaren zal het Belgisch Trekpaard niet meer het hoog begeerde ras zijn binnen de trekpaardenwereld zoals we dit nu kennen. Het zal een kruising zijn van alle mogelijke rassen die u maar kan bedenken, maar van een officieel stamboek zal er lang geen sprake meer zijn. De generaties na mij zullen enkel kennis maken mijn ons huidige Belgisch Trekpaard door de foto's in geschiedenisboeken. Is dit de toekomst van het Belgisch Trekpaard waar u naar streeft meneer Weyts? Stiekem hoop ik meneer Weyts dat mijn collega prijskampfokkers het volgend jaar kunnen opbrengen om hun merries eens niet te laten bevruchten. Eens kijken hoeveel veulens het stamboek van 2019 dan nog telt.

Naast het verdwijnen van het Belgisch Trekpaard zoals we dit nu kennen, zal er jammer genoeg ook een volledige gemeenschap verdwijnen. Want meneer Weyts, wat u misschien niet zal weten is dat het Belgisch Trekpaard ook een manier is om uw bevolking dichterbij elkaar te brengen. Hoeveel sporten kent u nog waarbij jong en oud samen in de prijskampring staan om het tegen elkaar op te nemen? En kunt u mij zeggen waar de behulpzaamheid groter is dan in de trekpaardenwereld waar

iedereen elkaar helpt? Want wat men misschien mogen beweren naast concurrenten zijn wij vooral collega's of zoals enkele paardenmensen dit beschrijven: we zijn allemaal concullega's. Een groep mensen die elkaar meerdere keren per maand ontmoeten op verschillende jaarmarkten en prijskampen. 's Morgens elkaar de hand schudden en achteraf na verloop van de prijskamp samen iets gaan drinken. Onbekenden spreken ons aan om meer informatie te vragen over het Belgisch Trekpaard. Kent u nog een plaats waar onbekenden elkaar aanspreken op straat? Ons Belgische trekpaard is meer dan een simpel trekpaard meneer Weyts. Het is één van de toeristische trekpleisters dat ons land rijk is. Ons trekpaard brengt mensen samen van heinde en verre. U meneer Weyts, zaait enkel verbroekeling in deze gemeenschap.

Het Belgisch Trekpaard, waar België ooit zo trots op was, het Belgisch Trekpaard dat ons kleine land op de wereldkaart zette in tijden van economische groei, ooit één van de belangrijkste exportproducten, wordt nu gewoonweg langs de kant gezet door u meneer Weyts. In de hedendaagse samenleving is er geen plaats meer voor ons trekpaard. En hoewel ons Belgisch Trekpaard in het verleden veel bloed, zweet en tranen uit de handen van onze boeren heeft genomen, betekent ons trekpaard vandaag de dag niets meer voor u. Wij trekpaardfokkers zijn altijd van onze trekpaarden blijven houden. Ondanks dat de verkoopprijzen allang niet meer zijn wat ze waren, ondanks de vele negatieve reacties dat het maar een "stom" trekpaard is, zijn wij blijven doorzetten om ons Belgische Trekpaard een toekomst te kunnen geven. Die toekomst meneer Weyts, heeft u zonet afgenomen door een voorstel te laten goedkeuren waarbij u niet dacht aan de gevolgen op lange termijn voor dit mooie ras.

Ik hoop meneer Weyts, dat u met dit schrijven beseft wat u hebt aangericht binnen de trekpaardenwereld en welke gevolgen dit zal hebben voor ons Belgisch Trekpaard op lange termijn. Ik nodig u dan ook graag uit om met ons in dialoog te gaan. Daarnaast hoop ik ook dat u beseft dat wij enkel het beste voor hebben met ons Belgisch Trekpaard en dat het ons pijn doet als u ons afschildert als paardenmishandelaars. Want meneer Weyts, onze paarden hebben in tegenstelling tot wat u iedereen laat geloven, geen last van hun korte staart en staan elke dag vrolijk in de wei te grazen met alle luxe die je maar kan bedenken.

Was ik maar een prijskamptrekpaard met korte staart dat zich om niets of niemand zorgen moest maken. Ik was een gelukkig trekpaard.

Met vriendelijke groeten,

Een bezorgd trekpaardliefhebber