

Geachte directeur van Zoo Antwerpen & Planckendael,

Reeds jarenlang daalt het aantal geboortes van Belgische en Nederlandse trekpaardveulens, tot **voor beide landen samen** nog zo'n 700 per jaar. Wetenschappers hebben bewezen dat er zo'n 1000 "nieuwe geboortes" (of het nu paarden of een andere diersoort is) per jaar nodig zijn om een ras te behoeden voor inteelt of erger, maar het - logische, wetenschappelijke - gevolg: **uitsterven**. Dat zullen jullie echter beter weten als ik gezien jullie meerdere wereldwijde fokprogramma's hebben lopen om bedreigde diersoorten hiervoor te behoeden.

Met het oog op de verkiezingen van 2018 heeft Meneer Minister Weyts het idee een decreet te maken om Trekpaarden met een korte staart te weren van prijskampen (*ritueel slachten bleek te riskant, want de kiezersdoelgroep die bij het verbieden van deze TRADITIE wordt getroffen, is heel wat groter dan de 400(?) fokkers die nog zorgen voor trekpaardveulens*).

Prijskampen en keuringen zijn een beoordelingsmoment om de kwaliteit van in dit geval paarden te vergelijken en dus een selectiemoment dat de beste onderscheidt; het is dan ook een belangrijk instrument in de fokkerij van eender welk ras.

Dit alles echter volledig terzijde, mijn vraag aan jullie is: **kunnen jullie in jullie dierentuin(en) een plaatsje voorzien voor enkele Belgische Trekpaarden?** Ik kan me inbeelden dat exotische dieren commercieel gezien wellicht interessanter zijn, maar... ik zou heel graag mijn - als ze er ooit komen - kinderen, kleinkinderen en hopelijk zij op hun beurt hun kinderen... een trekpaard kunnen tonen zoals ik ze nu - als vierde generatie trekpaardenfokker - ken, zodat ze een écht beeld hebben van het soort paard dat thuis nog enkel te vinden zal zijn in de oude fotoalbums en de dozen medailles en bekertjes die naar zolder zijn verbannen, want ze uitgestald in de kast laten staan, zal te pijnlijk zijn.

Geachte Mr Weyts, voor u enkel dit: proficiat dat u het Belgisch Trekpaard de finale doodsteek heeft/wil geven. Wanneer pakken u en uw collega-politiekers de échte problemen van dit land aan? Want ik durf met de hand op het hart zeggen dat alle trekpaarden (eigendom van trekpaardenfokkers die u dierenmishandelaars noemt) het beter, véél beter, hebben dan vele mensen in dit land - om over de rest van de wereld nog maar te zwijgen; dat zou u weten als u ooit de moeite had gedaan dit te onderzoeken.